



Svenska
Missionskyrkan

SE VI GÅ UPP TILL JERUSALEM

Svenska Missionskyrkans Mellanösternarbete 2007-2012.

Vår Herre Jesus Kristus föddes av Maria i staden Betlehem i Judéen. I byar och städer som Nazareth, Kapernaum, Kana och Jerusalem vandrade han sedan omkring, samlade sina lärjungar och berättade den underbara berättelsen om vem Gud är.

Evangeliet spreds från den första kristna församlingen i Jerusalem ut till ”jordens yttersta gräns”. Svenska Missionskyrkan är en del av denna världsvida rörelse och lever i mission tillsammans med systerkyrkor i Sverige och i andra länder.

Vår kyrka startade sitt nuvarande Mellanösternarbete 1992 genom ett Mellanösternprogram som syftade till att lyfta fram samhörigheten med regionen och de kristna som lever i Jerusalem och kringliggande områden. Genom studieresor, stipendier och informationsinsatser har Mellanöstern lyfts in i Svenska Missionskyrkan. Efter ca 10 år övergick Mellanösternarbetet från att vara ett program till ett av Missionskyrkans ordinarie internationella arbetsområden.

Mellanösternarbetet leds av en Mellanösternsekreterare som till sitt stöd har en referensgrupp, benämnd Mellanösterngruppen. Den består, förutom av Mellanösternsekreteraren, av minst fyra representanter från Svenska Missionskyrkan, som representerar församlingar och distrikt. SMU:s internationella sekreterare adjungeras till gruppen. Gruppen bekräftas för ett år i taget av Missionsavdelningens Ledningsgrupp och den rapporterar till Kyrkostyrelsen och dess arbetsutskott via Svenska Missionskyrkans internationella missionssekreterare.

Med utgångspunkt i utvärderingen av de gångna årens Mellanösternarbete, som genomfördes under 2004-05 och nya drömmar och visioner vill vi nu gå vidare i gemenskap med de kristna i Mellanöstern. Vi vill särskilt lyfta fram fem prioriterade områden inför 2007 - 2012.

1. Pilgrimsmotivet.

Vi vill låta kristna människor i olika åldrar möta den bibliska historien och geografin och komma till en djupare förståelse för Bibelns värld och den kristna kyrkans situation idag. Det vill vi göra genom att:

- Genomföra och inspirera till resor med både pilgrims- och studieinslag. Detta kan vara en del av Fortbildningsprogrammet för Missionskyrkans medarbetare samt resor för studenter/lärare vid Teologiska Högskolan.
- Utlysa resestipendier till medlemmar i Missionskyrkans församlingar och SMU-föreningar för att främja utbytet med kristna som lever i Bibelns område idag och för att lära mer om den situation som de lever i.

2. Teologisk reflexion.

Vi vill föra ett berikande teologiskt samtal med kristna från Mellanöstern. Det vill vi göra genom att:

- Uppmuntra THS att gå in i en djupare dialog med Near East School of Theology i Beirut och andra teologiska institutioner genom utbyte av lärare och elever, samt genom att skapa en idébank där studenter och andra som vill studera Mellanöstern utifrån ett kristet perspektiv.
- Följa och stödja arbetet i den palestinska teologiska rörelsen Sabeel - en ekumenisk organisation som arbetar bland kristna palestinier i Palestina och Israel för att stödja de kristna i den svåra och utsatta situation som de lever under idag. Detta görs genom deltagande i kurser, konferenser och genom att sända volontärer till organisationen.
- Uppmuntra till dialog och samtal med företrädare för judisk och muslimsk tro.
- Stimulera till studier och bokutgivning samt anordna seminarier kring Mellanöstern.

3. Stöd till den kristna närvaron i området.

De kristna kyrkorna i området lever i en utsatt minoritetssituation. Därför vill vi:

- Gå in i en djupare gemenskap med den Reformerta Synoden i Syrien och Libanon.
- Genom att göra det möjligt för pastorer med rötter i deras kyrka arbeta som pastorer i Sverige.
- Genom att sända pastorer, missionärer eller ungdomsledare till Libanon/Syrien, beroende på de behov som finns.
- Genom utbyte mellan pastorer, diakoner och ungdomsledare från Svenska Missionskyrkan och den Reformerta Synoden i Libanon och Syrien.
- Möta andra kyrkor och organisationer på kristen grund i området för att uppmuntra dem i deras utsatta situation och ge stöd till deras diakonala arbete genom att lyfta fram och aktualisera Jerusaleminsamlingen.
- Ge unga SMU-are möjlighet att möta kristna ungdomar i området.

4. Stöd till arbete för fred, rättvisa och försoning.

Guds ord utmanar oss att vara en profetisk röst i vår tid. Det gör vi genom att:

- Aktivt delta i SEAPPI, det Ekumeniska Följeslagarprogrammet till Palestina och Israel.
- Möjliggöra för journalister och samhällsvetare inom Svenska Missionskyrkan att följa utvecklingen i området och vid behov göra sin röst hörd i samhällsdebatten.
- Stödja Sabeel i deras strävan efter en rättvis fred

5. Ekumeniskt samarbete

- Aktivt söka efter samarbetsformer med organisationer som Missionskyrkan är huvudman för, såsom Diakonia och Bilda.
- Delta i det Svenska Ekumeniska Palestina Nätverket.

6. Bön.

Den kristna kyrkan har ett uppdrag att bära fram vår värld och vår tid i bön inför Gud. Det gör vi genom att:

- Uppmana Svenska Missionskyrkans församlingar att komma ihåg Mellanöstern i sina förböner.
- Särskilt lyfta fram förbönen för Mellanöstern under julhelgen.

Avslutningsvis:

Vi vill låta Mellanösternarbetet präglas av Missionskyrkans helhetssyn på mission med de prioriterade arbetsområdena

- Evangelisation
- Församlingsutveckling
- Fred och försoning
- Samhällsbyggande



Detta sker genom att våra samarbetspartners arbetar med olika delar av dessa arbetsområden. Här kan nämnas:

- Sabeels arbete för fred och försoning och deras stöd och uppmuntran till dem som hör till den etniskt kristna gruppen kan ses som en del av evangelisationen. Många som kommit med i detta arbete har på nytt upptäckt sin kristna tro och engagerat sig i sina lokala församlingar. Sabeel jobbar också med församlingsbyggande

genom sina retreator med präster och pastorer och genom sitt kvinno- och ungdomsprogram som stöttar dessa grupper till ett större engagemang i sina lokala församlingar.

- Evangelisation och Församlingsutveckling är viktiga delar i de TV-program som SAT-7 sänder både i Mellanöstern och till kristna i Europa.
- Det ekumeniska följeslagarprogrammet arbetar för fred och försoning och för att bygga broar mellan palestinier och israeler.
- Tillsammans med FMEEC/ Fellowship of Middle East Evangelical Churches bedriver vi utvecklingssamarbete i form av kompetensutvecklingsprogram för rektorer och skolledare på kristna skolor som betjänar både kristna och muslimska elever och som samtidigt är ett vittnesbörd för den kristna kyrkan i området.
- Det nyligen inledda samarbetet med den Reformerta Synoden i Libanon och Syrien ger möjlighet att arbeta med olika delar av Missionskyrkans prioriterade områden.
- Vi vill också uppmana våra församlingar och SMU grupper att aktivt engagera sig i Mellanösternfrågan genom studier, samtal och om möjligt studieresor till området.

Till sist vill vi stryka under att vi önskar att Mellanösternarbete ska präglas av ömsesidighet, ekumenisk öppenhet och att det ska vara ett arbete som involverar både kvinnor och män i olika åldrar så att det i sanning blir ett "Evangelium åt alla".

Missionskyrkans Mellanösterngrupp